



WIELERCLUB HEIDE SPORTIEF LINTER

www.wielclubheidesportief.be



WIE GAAT ER MEE OP STAP MET ONS ??

Op **zondag 22 september 2019** nodigen wij u, uw familie en vrienden uit om ons te vergezellen op een heel speciale uitstap naar Antwerpen.

Programma :

9u00 : vertrek aan kapel te Heide Linter.

Vooraleer u overgaat tot het proeven van de champagne, wordt er u nog een ontbijtkoek aangeboden door de club.

10u30 : Bezoek La Cave Aux Bulles (Rijnkaai 17 – 2000 Antwerpen)



De liefde voor deze godendrank, de regio en de mensen uit de Champagne hebben Carine Vanderwegen en Michel De Witte verleid om La Cave aux Bulles op te richten, een winkel / webshop waar je niet alleen Champagne van uitstekende kwaliteit aan een aanvaardbare prijs kan kopen, doch ook info kan bekomen over degustaties, activiteiten allerhande,

...

Wij brengen een bezoek met proeverij aan de champagnewinkel met mogelijkheid tot aankoop.



12u30 – 13u00 : Middagmaal in Joods restaurant Hoffs

Lange Kievitstraat 52, 2018 Antwerpen



Genieten van de fijne Jiddische keuken

Fijnproevers die eens iets anders willen, ontdekken een nieuwe culinaire wereld bij Hoffs kosjer restaurant in Antwerpen.

U geniet er met volle teugen van de Jiddische traditionele kookkunst.

In het sobere, stijlvolle restaurant ligt het accent op de koosjere keuken, gebaseerd op eenvoudige middelen en verfijnde smaak.

De gebroeders Hoffman serveren u aantrekkelijke gerechten: een ruime selectie van vlees en vis aangevuld met smakelijke groenten en voor de vegetarische eters een heel uitgebreid keus van soepen en gerechten. Bovendien verstrekken ze, in een persoonlijk contact met hun gasten, graag uitleg over de Joodse levenswijze en de traditionele gerechten.

Tijdens de maaltijd komt een van de gebroeders Hoffman u een en ander vertellen over de Joodse manier van leven, over de koosjere keuken en de Joodse voedingswetten.

Dit leuke, leerrijke en humoristische praatje lukt vaak interessante reacties en vragen uit en is zeer populair

Samen met heel diverse internationale tafelgezelschappen kan u in een ontspannen sfeer kennismaken met een overheerlijk stukje van de internationale gastronomie.



Wij hebben er voor u het kennismakingsmenu uitgekozen, bestaande uit

- **voorgerecht,**
 - **hoofdgerecht** zijnde ;
 - * koude mixvegetarisch met gefilde vis
 - * soep met roti
 - * Sefardische kip met gebakken boekweit
 - * gevulde courgette met lams op bedje van gegrilde groenten
 - **dessert.**
- Frisdrank inbegrepen.

15u30 – 16u00 : Vrij bezoek aan Antwerpen tot 18u00.

18u00 : Vertrek vanuit Antwerpen naar Linter (thuiskomst omstreeks 19u30)

De “totale kostprijs” (bus, bezoeken, ontbijt en middaglunch inbegrepen) bedraagt :

Voor leden en partners en medewerkers en kinderen	:	45 €
Voor niet-leden, partners en kinderen (vanaf 4j)	:	55 €

Inschrijvingsformulier : in te leveren uiterlijk op zondag 8 september 2019 bij :

Freddy Francois (voorzitter wielclub) Kasteelstr. 68- 3350 Linter – 016/44.43.30

Johan Zwartebroeckx (secretaris wielclub) Papestraat 10 -3350 Linter -0499/300419

Ik, ondergetekende.....(naam +adres),

neem deel aan de reis naar Antwerpen met(aantal) personen

Ik betaal bij inschrijving :(aantal personen) x € =€

Of via overschrijving op BE 77 979-3502707-42

Datum en handtekening